

EEN VERRE VAN VOLLEDIG PERSPECTIEF OP MIGRATIE

DOOR FRITS TER KUILE, COÖRDINATOR SCHIPHOLWAKES

“Maar als migratie vrij wordt gegeven en we de grens openzetten, dan komen ze allemaal hiernaartoe en dat kan toch niet?!!” is een veel gehoord argument voor dit soort gevangenissen waar verder onschuldige mensen worden opgesloten omdat ze migrant zijn.

Mensen uit bijvoorbeeld Brazilië, Mexico, Colombia en andere Zuid Amerikaanse landen mogen visum vrij naar Europa reizen om er drie maanden te blijven zonder toestemming te werken. Sommigen blijven langer dan de toegestane drie maanden en werken ergens zwart in vaak verre van ideale omstandigheden. In Zuid-Amerika zijn toch net als in de rest van de wereld best heel veel arme mensen. Ook in landen als Griekenland, Spanje en Portugal zijn velen werkloos. Zij mogen nog vrijer reizen binnen de EU dan Zuid Amerikanen en ze mogen bovendien werken. Toch wordt Nederland niet overspoeld door mensen uit Zuid Amerika of Zuid Europa.

Zou het misschien kunnen dat mensen vooral in een dure reis en verblijf in een duur land investeren en besluiten om het gemis van thuis en het zijn van migrant op de koop toe te nemen als mensen via via al connecties hebben en denken ergens een bestaan op te kunnen bouwen? Wat het antwoord ook moge zijn, hoewel de grenzen voor honderden miljoenen arme en rijke mensen gewoon open staan, worden we helemaal niet “overspoeld”. Is er nog een beter bewijs nodig dat deze mensonterende en geld verslindende gevangenissen niet alleen immoreel maar ook onnuttig zijn?

Hopelijk mogen we spoedig de dag meemaken waarop niet alleen Europeanen en Noord en Zuid Amerikanen visum vrij kunnen reizen, maar waarin iedereen visum vrij mag reizen, mag werken en rechtsbescherming krijgt en het illegaliseren van mensen stopt.

Want door mensen te illegaliseren maken we het extra moeilijk voor hen om hier te bloeien. Mensen durven geen aangifte te doen als ze beroofd, afgeperst of mishandeld worden. Mensen kunnen geen huur- of arbeidscontracten afsluiten of zich verzekeren tegen ziekte en ouderdom. Mensen kunnen ook niet of veel moeilijker terugkeren of verdergaan op zoek naar een goed leven elders. En geïlegaliseerde mensen kunnen elk moment worden opgepakt en voor onbepaalde tijd worden opgesloten in zo'n complex als dit.

In Nederland zou je vier politieke stromingen kunnen onderscheiden:

**Want Ik was
vreemdeling, en u ...**



**illegaliseerde Mij en
duwde Mij zo
structureel kopje
onder**

- Socialisme/sociaal democratie met een groot geloof in de staat die dan ook veel verantwoording toebedeeld krijgt;
- liberalisme, met een groot geloof in de markt en persoonlijke verantwoordelijkheid voor eigen bloei en falen;

- Op Christelijke geloofsbasis, recht & barmhartigheid ontmoeten elkaar, zoals je de geringste van je broeders en zusters behandelt, zo behandel je Christus zelf, dus elkaar proberen vooruit te helpen, niet zo zeer via gedwongen afdracht van belastingen, maar vrijwillig, als gemeenschap van gelovigen.

- Rechts en links populisme;

Zou het niet geweldig zijn als socialisten, liberalen en christenen spoedig mogen inzien dat het illegaliseren van mensen een heilloze weg is die niet strookt met hun overtuiging en principes? Immers, willen socialisten en sociaal democraten niet solidair zijn met de verworpenen der aarde en dragen liberalen de vrije markt, dus ook de vrije arbeidsmarkt en de pursuit of happiness for all, het najagen van geluk, gelukszoeken, niet hoog in hun vaandel en gebiedt God de mensen van het Boek niet bij monde van Mozes, de profeten en Jezus om ook de vreemdeling recht te doen?

Vanuit die invalshoeken geef je iedereen die ons land aandoet het liefst een dak, te eten en toegang tot de gezondheidszorg of biedt je haar of hem op z'n minst de mogelijkheid daar zelf voor te zorgen.

Sigismund Verheij OFM, een oude Franciscan en trouwe waker van het eerste uur, zei 'wij weten de oplossing voor de vraagstukken waar migratie ons mee confronteert ook niet'. Want wij willen liever niet breken en delen, wij willen juist brood en spelen. Daarom is een gemakkelijke en pijnloze oplossing voor het vraagstuk van migratie, armoede en rijkdom, niet van vandaag op morgen gevonden. Toch zouden we de vraag kunnen stellen of het niet een klein stapje in de richting van de socialistische, liberale en joods-christelijke uitgangspunten zou zijn om mensen niet langer te illegaliseren en hen de mogelijkheid te bieden om zelf iets van hun leven te maken, zonder hen meteen toegang tot alle verworvenheden van de verzorgingsstaat te geven, maar met vrijwillige solidaire ondersteuning van ieder die zich daartoe geroepen voelt.

Zaken als het afschaffen van slavernij, het recht om vakbonden te vormen, gelijke rechten voor mannen en vrouwen of het niet langer illegaliseren van onze naaste, komen pas na taaie strijd op een breed front en met een lange adem tot stand. Maar uiteindelijk is gerechtigheid niet te stoppen.

Frits ter Kuile, coördinator Schipholwakes

“The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice.”



M.L. King Jr.